

En de Duffel Coat gaat naar... Duffels ex-topatleet Marc Nevens

Er zit heel wat sportief talent in Duffel. Dat stellen we vast als we terugblikken op de sportprestaties van de Duffelse atleten van het afgelopen jaar en de sporttrofeeën uitreiken.

De winnaars:

- Jongens : **Xander Dom** – judo
- Meisjes : **Emma Vandeghinste** – atletiek (veldlopen en 1.500 meter)
- Ploeg : **Judoteam Duffel** (Kim Lauwers, Matthias Rypens, Kevin Verschueren, Niels Rymenans).
- Heren : **Tom Van Capellen** – triatlon
- Dames : **Liesbet De Smet** – atletiek (snelwandelen)

De Duffel Coat ging als lifetime achievement award naar Duffels ex-topatleet **Marc Nevens** van de Koninklijke Atletiekclub Duffel. Marc zette in zijn sportieve carrière bijzondere prestaties neer. Nu is hij trainer bij Duffel A.C.

"In feite is mijn atletiecarrière gestart met de scholencross in Duffel, waar ik als laatste in mijn reeks eindigde. Thuis lachte mijn vader – ex-topatleet – mij een beetje uit. Zoon van en dan laatste in een loopwedstrijd. Ik zei toen bij mezelf: 'dit kan niet' en ben aan atletiek gaan doen. Zo is het allemaal begonnen."

Hoe ben je bij Duffel A.C. terechtgekomen?

"Mijn vader was aangesloten bij Anderlecht Atletiekclub, al woonden we in Waarloos. Ik ging met hem mee trainen. Toen hij steeds minder ging, trainde ik af en toe stiekem op de atletiekpiste in Duffel. Zo heb ik daar atleten leren kennen en de trainer R. Van Asch.



Marc Nevens wint de 1.500 m op de Memorial Van Damme, 1978

Rond mijn 19 jaar vroeg ik mijn overgang aan. Sindsdien ben ik nog steeds bij Duffel A.C., de club die me na aan het hart ligt."

Op welke prestaties ben je het meest fier?

"Op mijn 3de plaats in de Grote Meeting van Zürich in 1975, waar ik eindigde achter mijn 2 idolen, de Nieuw-Zeelanders John Walker en Rod Dixon. Ook liep ik toen mijn minimum voor deelname aan de Olympische Spelen van Montréal in 1976.

In 1975 won ik de pré-Olympische Spelen in Montréal op de 1.500 m, ook een prachtige herinnering.

In 1976 verbeterde ik het Belgisch Record, op naam van André de Hertoge dat daar al vele jaren stond. Spijtig genoeg verloor ik het 3 dagen later aan Ivo van Damme.

In 1978 won ik de 1.500 m op de Memorial van Damme. Ook een kippenveldmoment door de aanmoedigingen van het Belgisch publiek."

"Ondanks deze prestaties zei m'n vader nooit dat het goed was. Was ik tweede, dan zei hij: 'Je zal nog hard moeten trainen.' Was ik eerste, dan zei hij: 'Ja maar die atleten waren er niet bij', doelend op betere atleten. Nu kan ik dat allemaal relativeren. Want eigenlijk was hij wel heel fier op zijn zoon. Bij veel van zijn klanten vertelde hij hoe goed ik het deed."

Wat betekent de Duffel Coat voor jou?

"Ik was zwaar ontroerd en had dit helemaal niet verwacht. Maar het doet mij goed dat de Duffelse gemeenschap mijn werk zo waardeert. Dit is echt een grote opsteker en een extra mijlpunt in mijn leven."



Marc Nevens met de Duffel Coat-sporttrofee

 vrijetijdsloket – 015 30 72 50 – vrijetijd@duffel.be – www.duffel.be/sporttrofee